

Prachtige wandeling door het Gerendal

 10,9 km

 2:30u

 640Kcal

 73 m



**De mooiste wandeling
begin en eindig je bij
Camping Vinkenhof - Keutenberg**



© OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA
<http://www.openstreetmap.org>
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/>

Routebeschrijving

Als u met uw rug naar de camping staat gaat u naar links. Op de voorrangsweg gaat u L. Aan de 3-sprong loopt u bij zitbanken en het beeld van frater Venantius, de zingende frater van Wim Sonneveld, R (Breeweg). U passeert meteen rechts de bijzondere Engelbewaarder “kapel” (1950).

Het gezin Bemelmans, dat hier woonde, bouwde deze kapel als rustaltaar voor de jaarlijkse sacramentsprocessie.

Negeer zijwegen. Na 250 m steekt u via brug, met golvend kunstwerk als leuning, de Geul over en volgt u RD (Tolhuisstraat), de met platanen omzoomde straat, omhoog. U komt aan de 4-sprong bij Brasserie de Kleine Koning.

Aan de 4-sprong bij zitbanken en wegwijk voor de H. Mauritiuskerk gaat u tegenover de brasserie RD (Kerkplein/Graafstraat) omhoog met rechts de kerk.

Hier staat een bronzen beeld van een harp spelende Orpheus. Dit beeld is een geschenk van de politiekapel Ljubljana aan de zangvereniging Inter Nos van Schin op Geul. Een identiek monument staat in Ljubljana.

De H. Mauritiuskerk is één van de oudste kerken van Limburg. Rond de kerk staan enkele zeer oude stenen grafstenen).

Negeer zijweg rechts (Kerkewegje) omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u L (zwart/geel/rood) omlaag. Aan de 3-sprong bij wegwijk en voormalig boerderijtje met rondom veel “oude” landbouwwerktuigen loopt u RD (Graafstraat/ geel).

40 m voorbij het laatste huis (nr. 20 A) gaat u L (geel) het pad omlaag. Negeer brug links en volg via klaphek geruime tijd RD het mooie pad langs de meanderende Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland. Na 750 m steekt u bij de Calvariegroep L (rood/geel) het witte bruggetje over.

Dit punt met de Calvariegroep bij het bruggetje is in deze contreien beter bekend onder de naam “De Drie Beeldjes” (1739). Volgens de legende wilden de paarden van de kasteelheer van Schaloen de brug over de Geul niet oversteken. Oorzaak was de boze geest Ruprecht. Op advies van de kluizenaar op de Schaelsberg zijn toen De Drie Beeldjes hier neergezet. Sindsdien steken mens en dier hier veilig over.



Volg nu het brede pad door de brede prachtige brede beukenlaan.

Waar de laan naar rechts buigt, heeft u links een mooi uitzicht op kasteel Genhoes (zie infobordje).

Aan de 3-sprong voor het kasteel Schaloen gaat u L door de prachtige lindelaan. (Als u hier R gaat, dan komt u voorbij de kasteelpoort bij brasserie Schaloen, en leuke pauzeplek. Bij de ingang van het kasteel kunt u via het infobord meer te weten komen over de geschiedenis van het kasteel).

In de lindelaan passeert u rechts achtereenvolgens de watermolen “Sjaloen meule” (zie infobord) en de kasteeltuin Oud-Valkenburg (een bezoekje waard). Steek de voorrangsweg over en ga RD (geel) over de veldweg.

Als u hier bij de voorrangsweg 100 m naar L loopt, dan komt u bij het mooie 11e eeuwse Johannes de Doperkerkje in Oud-Valkenburg.

Meteen rechts (nr. 2) heeft u mooi zicht op de prachtige open binnenplaats van de voormalige hoeve waarvan de schuur uit 1775 stamt en de linkervleugel uit 1872 dateert.

Als u bij het kerkje en groot wegwijk L 100 m de doodlopende weg omlaag loopt, dan heeft u voorbij infobord en aan het einde van de rij lindebomen prachtig zicht op het middeleeuws omgracht kasteel Genhoes, dat op privéterrein ligt en links op de witte hoeve Genhoes).

Aan de 3-sprong bij de St-Jansboskapel (1915), die gebouwd is in opdracht van de bewoners van het nabij gelegen kasteel Genhoes, gaat u RD (geel). Aan de bosrand neemt u tegenover trappenpad het eerste pad L richting Gerendal dat al snel steil omhoog gaat. Boven aan de T-splitsing gaat u R. U verlaat het bos en volg RD de veldweg/graspad over het Plateau van Margraten. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u R over de veldweg.

Boven aan de 3-sprong gaat u L. Bij boerderij wordt de veldweg een asfaltweg. Vlak na deze boerderij gaat u L (geel) over de veldweg, die voorbij de stallen van de boerderij een dalende veldweg/bosweg wordt

Goed bezig! Hopelijk bevalt de wandeling tot nu toe. Straks op ons terras kun je genieten van een lekker kopje koffie en Limburgse Vlaai

(Hier aan de 3-sprong ziet u 3 kerktorens namelijk voor u de kerktoren van de Barbarakerk (1850) Scheulder, rechts in de verte de St Margaritakerk (19e eeuw) in Margraten en achter u de St Rozakerk (1844) in Sibbe).

Negeer zijpaden.

Na bijna 1 km passeert u links een zitbank, een genietplekje. De schapen, die u mogelijk in het Gerendal ziet grazen zijn Mergellandschapen, een oud schapenras.

Na 1,2 km passeert u beneden links de orchideeëntuin, die van 1 mei tot 1 juli geopend is. Meteen daarna aan de 3-sprong bij de witte voormalige boswachterswoning (1841), wegkruis, waterpoel en waterput (1550) gaat u L (rood) over de smalle asfaltweg.

U bevindt zich nu in het hart van het Gerendal waar Staatsbosbeheer ongeveer 240 hectare grond in eigendom heeft. Het Gerendal is de plek in Nederland waar de meeste planten- en diersoorten voorkomen.

Als u hier aan de 3-sprong R gaat, dan komt u meteen bij de werkschuur, administratiegebouw en schaapskooi van Staatsbosbeheer Eenheid Zuid- Limburg.

Aan de 3-sprong bij "Buitenvakantiewoning" (nr. 3) gaat u R (rood) het pad omlaag.

Vlak daarna aan de 3-sprong aan de bosrand gaat u R (rood) het 106 treden tellende trappenpad omhoog. Boven buigt het pad naar rechts. Even verder loopt u weer een (kort) trappenpad omhoog. Blijf het pad boven door het bos volgen. Aan de T-splitsing aan de bosrand gaat u L.

U loopt hier aan de rand van het Plateau van Margraten.

Aan de volgende T-splitsing gaat u weer L. Ga dan R de veldweg, gelegen tussen de akkers, omlaag.

Negeer in bos zijpad rechts en loop RD door het bos. U verlaat het bos en volg RD het smalle pad, dat een breder pad wordt en vervolgens rechts omhoog slingert. Negeer zijpaadje links. Aan de 3-sprong gaat u scherp R het grindpad omhoog. Negeer zijpaadje links en loop tot helemaal boven waar u schitterend uitzicht heeft.

Boven aan de 3-sprong gaat u L (geel) omlaag.

Hier in de weilanden ziet u mogelijk Gallowayrunderen grazen van het Galloway fokbedrijf Bocu. Omlaag lopend ziet u rechts boven de buurtschap Keutenberg.

Aan de smalle asfaltweg gaat u L en u loopt de buurtschap Engwegen binnen.

U staat hier aan de voet van de Keutenberg (22%), bekend van de wielerklassieker de Amstel Gold Race en die de steilste straat van Nederland is.

Volg de smalle asfaltweg en u bent weer bij onze Camping!

